

NYHETSREV FRÅN NICARAGUA

AKTUELL INFORMATION FRÅN EQUENIACYRKANS MISSIONÄRER

equmeniakyrgan.se

Equmeniakyrgan

Livet i Bilwi

Det har nu gått två månader sedan vi anlände till vårt nya hem här i Bilwi, Nicaragua. Det är ett fattigt men mycket grönskande och vackert land vi kommit till. Bilwi utgör med sina ca 40 000 invånare regionshuvudstad för Atlantkusten. Staden är vidsträckt med slingriga gator och enplanshus, allt som oftast byggda i trä, på pålar, en bit ovanför marken. I var gathörn finns en liten miniaffär med tvål, chips, ägg och allehanda små ting. Den röda jorden utgör en vacker kontrast till alla de stora gröna träden. Här lever fler folkgrupper sida vid sida. Bland miskiterna, den folkgrupp vi i huvudsak arbetar med har en stark sammanhållning formats kring bland annat ett eget språk, en gemensam kyrka och rötterna i att odla och bruka marken.

Den första tiden här ägnades åt att komma i ordning och färdigställa huset där vi bor (ska tilläggas att det är en bit kvar att göra). Vi har fått förmånen att flytta in i ett fint litet hus som precis innan vår ankomst genomgick en omfattande renovering. En lite kämpig tid med tillfälliga lösningar har sedan en tid nått sin ända, nu rinner vatten i kranarna, fönster och de flesta innerväggarna är på plats och möbler likaså. Det känns som vi att nu börjat landa, topparna och dalarna svänger inte fullt lika snabbt längre. Vi känner oss också välsignade på så många sätt; Vi är oftast friska, trivs på jobbet, känner stort förtroende för våra medarbetare, har trevliga grannar, barnen har många lekkompisar och vårt hem med en stor trädgård är en plats för mycket lek och skoj. En dag här kan likväl innehålla många olika känslöintryck. Till exempel glädje över barnens påhittiga lekar, frustration över sättet att förhålla sig till tid, sorg över de unga männen som röker bort sina liv under päronträdet och tillfredställelse över den äldre mannens sår som läker så fint.

För våra tre barn har det varit en omvälvande tid. Våra flickor Lovis och Tilde har börjat skolan. Det har emellanåt känts kämpigt, klasserna är mycket stora och gällande ordning, lugn och pedagogik finns mycket att önska men överlag har det ändå gått bra för dem. På denna korta tid har

Nyhetsbrev 4/2019-02-26



Familjen Linevåg!



Vårt hus med alla sorters fruktträd.



Lovis och Tilde på väg till skolan.



Patientmottagning

NYHETS BREV FRÅN NICARAGUA

AKTUELL INFORMATION FRÅN EQUMENIAKYRKANS MISSIONÄRER

equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan

de snabbat upp språket på ett helt makalöst sätt. Vår 11/5åring, Laban gillar att påta runt i trädgården och är på dagtid med vår barnflicka Naira

Arbetet på kliniken har kretsat kring att förstå organisationen och hur man jobbar rent praktiskt. Vi har haft förmånen att kunna stå med vid sidan och se hur gången på arbetet ser ut men därtill också hur man bemöter människor och vilka frågor som är viktiga att ställa. Vi upplever att detta har varit väldigt nyttigt och formar en slags förståelse för det fortsatta arbetet framåt. Inriktningen för det framtida arbetet är något vi ber för. Just nu finns vi främst med för att stärka upp det vardagliga, redan pågående arbetet med mottagningen på kliniken och hembesöken till de äldre.

Vi är så glada för att vi fått möjligheten att vara här! Vi upplever att vi är där vi ska vara. Stort tack för att ni står med oss i detta, för er omsorg och era böner, vi har fått känna oss burna i bön genom både stora och små uppförbackar. Ni ska veta att ni också finns i våra tankar och böner!

Stå fortsatt gärna med oss i bön för:

- Regionsvalet för Atlantkusten den 3:e mars, att valet ska få genomföras rättvist och utan efterdynamande oroligheter.
- Vår samarbetskyrka; Moravakyrkan här i Bilwi.
- Hälsokliniken. Ledning från Gud när det kommer till vart fokus ska läggas i vårt arbete.
- Våra barn. För fortsatt hälsa och en skolgång med mera lugn och trygghet i klassrummet.

Var välsignade i församlingen, hemma, på jobbet och där ni befinner er!
Många hälsningar från Christine, Andreas, Lovis, Tilde och Laban.



Hembesök med sårömläggning. (Fått tillstånd att använd bilden.)



Laban leker i trädgården.



Gofika i Esperansa kyrkan.



Snickare bygger vattentorn