

Mission i en skakande värld

Pandemin drabbar världen med kraft och så mycket som vi tog för givet förändras. Att träffa vänner, att krama ett barnbarn, att samlas till gudstjänst. Vi drabbas alla på ett eller annat sätt. Samtidigt förstår vi att för de flesta av oss här i Sverige är påverkan i våra liv inte så omfattande.

Ecuador nämndes i början av pandemin som ett av de värst drabbade länderna, när sjukvårdssystemet inte räckte till och de döda kropparna blev liggande på gator. Förutom smittan och dödstaten så drabbades landet ekonomiskt. Vänner berättar om hur så gott som all inkomst helt plötsligt försvann. Pastorer berättar om maktlösheten inför att se församlingsmedlemmar som under veckor bara kunnat äta ris, utan något till, och hur församlingens ekonomi inte tillät att man kunnat hjälpa.

När världen skakar så blir kyrkans gränsöverskridande identitet än mer viktig. Vi är en kyrka och vi hör ihop. Vi hjälper de syskon som just nu behöver hjälp. Vi är kyrka genom vår tillhörighet till varandra, om vi sänker blicken och väljer bort de stora utmaningar som det innebär så tappar vi något och missar i trohet till den kallelse som Jesus gett oss.

Equmeniakyrkan har skickat stöd till systerkyrkor runt om i världen, i Ecuador har det inneburit matpaket och visst ekonomiskt stöd till pastorer som blivit av med sin lön. Tacksamheten är stor, behoven är ännu större.

För vår del, som familj, innebär situationen att vi ännu inte vet när vi kan åka tillbaka hem till Ecuador. Vi väntar och ber. Arbetet handlar för vår del om att finnas med via distans i projekt och självvård. Mentorsteamet vi har arbetat med de senaste åren har lyckat börja samla pastorer via videokonferens och lyft frågor om ångest, rädsla och tvivel. Ingen vet vad som kommer hända och hur illa det kan bli, men i gemenskap och öppenhet kan vi växa tillsammans.

Mission är att gestalta tillhörigheten till varandra, i alla de stormar som kommer över oss. Det har vi upplevt under det senaste decenniets arbete i Ecuador, med kriser på olika plan, jordbävningar och sjukdomar. Och mitt i stormen får vi fördjupas i vår tillhörighet till Jesus Kristus, den fasta punkt som genom årtusendens stormar står fast. Mission är att våga vila i Honom och visa vägen mot den enda som håller.

/Familjen Hermansson, missionärer för Equmeniakyrkan